



Eigenaren, kamermeisjes, pachters, bosbazen en anderen. Ze vertellen openhartig over hun leven op een Gelders landgoed of Gelderse buitenplaats. De herinneringen leveren een rijk beeld op van hoe het vroeger eraan toging. Maar ook hoe het nu is. Het leven en werken op landgoederen en buitenplaatsen gaan immers door, al is er sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw veel veranderd. In dit boek zijn verhalen opgenomen over Vollenhof, Molecaten, Het Holthuis, Welna, De Dennenhorst, Biljoen, Sint Hubertus, Middachten, Nederhemert, Het Grote Meer, Het Kleine Meer, Keppel, 't Zelle, 't Medler, Het Enzerinck, De Heest en Ampsen.

De reden om nú verhalen te verzamelen, is dat de levende geschiedenis verloren gaat als deze niet wordt vastgelegd. Vrijwilligers van de Werkgroep Oral History Gelderland, een initiatief van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, hebben uitvoerige gesprekken gevoerd. Uit 44 verhalen zijn er 20 voor dit boek geselecteerd. Bij elk verhaal is bovendien een korte beschrijving van opvallende kenmerken van de buitenplaats of het landgoed geplaatst. Wat alle verhalen en beschrijvingen duidelijk maken, is dat ze van groot belang zijn voor de kwaliteit van het huidige en toekomstige Gelderse landschap.



blauwdruk

Verhalen over landgoederen en buitenplaatsen in Gelderland

Verhalen over landgoederen en buitenplaatsen in Gelderland



blauwdruk

'Ik leerde netjes eten, zoals dat bij die mensen hoort'

'Duizend dennetjes heb ik als kind geplant'

'En dan weet jij niet hoe lekker die keuken ruikt!'

'Aan de keuken-deur verkocht ik kievitseieren aan de freule'

'Rijlessen voor mij, dat vond mijn man te duur'

'Een van de laatste idioten die nog in een kasteel woont'

'De plek waar ik het liefste was, dat was wel de paardenstal'

'Ik heb veel haas gegeten in mijn leven'

'Ik wou eens weten wat een kamermeisje is'

'Duurzaamheid is altijd zowel ecologisch als economisch'

'Je merkt toch altijd iets van die drempel'